

MOPPEN en RAADSELS

-Wat krijg je als een duif en een specht een baby krijgen?

Een vogeltje dat aanklopt als het de post komt brengen.

- Het is rood en vliegt door de lucht?

Een vogel met rode bretels.

- Hoe probeert een oen een vogeltje te vangen?

Door de kat in de lucht te gooien.

-Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?

Ze vinden het te ver om te lopen.

Twee vogels kijken toe hoe een schildpad uit een boom springt en heftig met zijn pootjes flappert.

Hij probeert het steeds opnieuw.

Zegt het ene vogeltje tegen het andere :

“Misschien is dit het moment om hem te vertellen dat hij geadopteerd is.”

Door Carmen-Anne (5a)

Moppen en raadsels

-Hoe schrijf je postbode zonder 'o's ?

Antwoord : facteur.

-Waarom is een schaap blij dat het kan lopen?

Antwoord : vroeger was het LAM

-Mama?

-Ja, zoon?

-Waarom is papa kaal?

-Omdat hij heel veel en goed nadenkt.

-Mama?

-Ja, zoon?

-Waarom heb je zo lang haar?

-Eeuuhh....

door Benjamin (6a)

Moppen en raadsels

Pablo Picasso schilderde de...

A De Dames van Avignon

B de Sixtijnse Kapel

C de Kruisafneming

Uit hoeveel spelers bestaat een poloteam?

A 4

B 6

C 8

Een Hollander en een Belg zitten op een boot en die boot zinkt. De Hollander en de Belg zwemmen tot ze een eiland tegenkomen. Op dat eiland zit een opperhoofd en die zegt: "In de pan ermee!"

De Belg antwoordt: "Kunnen we iets doen om niet in de pot te gaan?"

Het opperhoofd zegt: "Ja, jullie moeten een opdracht doen."

De Belg: "Geef die opdracht dan maar."

En de Hollander: "Ja, kom hier met die opdracht."

Het opperhoofd: "Ga in het bos 100 gelijke vruchten zoeken."

De Belg is als eerste weg en komt terug met 100 bosvruchten.

Het opperhoofd tegen de Belg: "Steek nu die vruchten 1 voor 1 in je achterwerk zonder te lachen."

De Belg krijgt met moeite de 99 bosvruchten in z'n achterwerk, maar bij de 100ste bosvrucht schiet hij toch in de lach.

Het opperhoofd: "Hoofd eraf en in de pan ermee!"

Dan vraagt iemand van het volk aan de Belg: "Waarom heb je nu gelachen bij de 100ste bosvrucht?"

De Belg antwoordt: "Ik zag die Hollander aankomen met 100 kokosnoten."

Een man vliegt in een hete luchtballon boven het land en beseft dat hij verdwaald is.

Hij ziet beneden een man lopen en daalt tot hij binnen gehoorafstand is...

"Neem me niet kwalijk," roept hij, "Kunt u mij misschien helpen? Ik heb mijn vriend beloofd hem een half uur geleden ergens te ontmoeten, maar ik weet niet waar ik ben!"

De man beneden antwoordt: "Ja. U bent in een hete luchtballon en zweeft ongeveer 10 meter boven de grond. U bevindt zich tussen de 40 en 42 graden noorderbreedte en tussen de 58 en 60 graden westerlengte."

"U bent zeker een Systeem Beheerder!" zegt de man in de hete luchtballon.

"Inderdaad", zegt de ander, "maar hoe weet u dat?"

"Nou", zegt de man in de ballon: "alles wat u zegt is technisch gesproken juist, maar ik heb helemaal niets aan die informatie. En al bij al ben ik nog steeds verdwaald."

De man op de grond kijkt peinzend omhoog en zegt: "U bent zeker manager?"

"Dat klopt", zegt de man in de ballon, "maar hoe weet u dat?"

"Eenvoudig. U heeft geen idee waar u bent. U weet al helemaal niet waar u naartoe gaat. U heeft iets beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarmaken en u verwacht van mij dat ik uw probleem oplos. U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten, maar op een of andere manier is het nu ineens mijn schuld."

Waarom zijn Hollanders blij als ze een puzzel in 2 maanden afkrijgen?

Omdat er op de doos staat: van 3 tot 5 jaar.

De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de papierversnipperaar.

"Kan ik u helpen?" vroeg een secretaresse.

"Ja", zei hij, "hoe werkt dat ding?"

"Heel simpel", zegt ze, en pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar.

"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?"

Vierentwintig jaar lang was Willem elke morgen op tijd op zijn werk geweest, nog nooit had hij een dag gemist. Vandaag was hij voor het eerst te laat en z'n baas had al tien keer op z'n horloge gekeken.

Om half elf kwam Willem met z'n hoofd in het verband het kantoor binnen stappen. Hij miste enkele tanden en zei met een van pijn vertrokken gezicht: "Ik ben thuis van de trap gevallen."

"Zo, antwoordt zijn baas ongeduldig, "en moet zoiets anderhalf uur duren..."

Twee domme blondjes gingen naar de restaurant opeens zij het ene domme blondje: "Ik heb een zwangerschapstest gedaan". Opeens zegt het andere domme blondje: "En, waren de vragen moeilijk?"

Moppen en raadsels

- *Waarom heeft een tandarts een kapje voor zijn mond?*

Omdat hij zijn tanden niet wil laten zien.

- *Wie is leuker: een vampier of een spook?*

Een spook want die is geestig.

- *Hoe opent een skelet een deur?*

Met zijn sleutelbeen.

- *Waarom vliegt een heks op een bezemsteel?*

Omdat een stofzuiger te zwaar is.

- *Waarom zit een skelet vaak in de boom?*

Omdat de honden achter zijn botten aan zitten.

- *Ken je de mop van de mummie?*

Ingewikkeld hé?

- God schiep het heelal, de aarde, de natuur, de eieren, de man en zag dat ze mooi waren. God schiep ook de vrouw en dacht: "Ze zal zich wel schminken!"

door Hanne (5a)